



“Achter de Woninginbraak”

—

Acht persoonlijke verhalen
over inbraak.

Beste lezer,

Woninginbraak is helaas nog steeds een groot probleem; veel mensen zien na een inbraak hun spullen nooit meer terug, terwijl ze achterblijven met sterke gevoelens van onveiligheid en onmacht.

Het goede nieuws is dat veel van dit leed voorkomen kan worden. De kans op inbraak kun je door preventieve maatregelen met maar liefst 50% tot 90% verlagen!

In deze uitgave vertellen acht verschillende mensen vanuit hun eigen ervaring hoe zij met inbraak te maken hebben (gehad).

Gemeente, politie en Openbaar Ministerie werken samen met jou om woninginbraak te voorkomen.



Dit is een uitgave van 41 gemeenten,
Openbaar Ministerie en politie in Midden-Nederland

pag.3 het verhaal van:



pag.4 het verhaal van:



pag.5 het verhaal van:



pag.6 het verhaal van:



pag.7 het verhaal van:



pag.8 het verhaal van:



pag.9 het verhaal van:



pag.10 het verhaal van:





het verhaal van:

Jeroen Bosman

-

Mijn vrouw ontdekt het de eerste keer. De achterdeur is niet meer op slot. Er staat een laatje open.

-

Mobiele telefoons, bankpasjes en autosleutels zijn weg. Er liggen allemaal spullen in de tuin: jassen, SIM-kaarten, portemonnees zonder geld.

Er schiet van alles door je hoofd: "We waren toch thuis? We lagen gewoon te slapen!" De gedachte dat er mensen onderaan je trap hebben gestaan, terwijl je gewoon in je bed lag, dat is heel vreemd. Eerst realiseer je je nog niet goed wat het betekent. Als politie, recherche en slotenmaker weg zijn, word je heel boos: "Als ik wakker was geworden, wat had ik dan gedaan?" Het liefst breng

je alle kleren waar ze aan hebben gezeten naar de stomerij.

Na de tweede inbraak werd ik heel giftig. Erger dan de keer daarvoor. Je gaat je afvragen: "Zitten ze op ons te letten?". Die nacht sliep ik in een bed waar overheen was gelopen. Als het dan ook nog een derde keer gebeurt, ga je echt anders leven. Je gaat nog beter opletten. Je neemt je spullen mee op reis en je gaat dingen verstoppen in je eigen huis.

Als er nog nooit bij je is ingebroken, sta je er onvoldoende bij stil. Samen met de burgemeester heb ik een informatie-avond georganiseerd. Het belangrijkste dat daar uitkwam was het belang van sociale cohesie. Dat als je bijvoorbeeld een weekend weg bent, de buurman dat weet.

De gedachte dat er mensen onderaan je trap hebben gestaan terwijl je gewoon in je bed lag, dat is heel vreemd.

het verhaal van:

Marlous Verheul

-

Twee jaar geleden is bij mij ingebroken
en dat is iets dat ik nooit meer zal vergeten.

-

Na een weekend weg te zijn geweest was ik op maandagochtend toevallig bij de politie om te overleggen over de woninginbraken in onze gemeente, waar ik veiligheidsadviseur ben. Mijn telefoon ging en ik kreeg te horen dat er bij mij was ingebroken.

De inbrekers hebben rustig de tijd genomen; van zolder tot begane grond hebben ze alles overhoop getrokken, zelfs mijn matrassen hebben ze omgekeerd. Alles wat enigszins van waarde was hebben ze meegenomen. Televisie, telefoons, laptops, sieraden, verzin het maar en het was weg.

Eerst heb ik alleen een tijdje staan staren naar de troep die ik aantrof.

Toen ben ik heel hard gaan huilen van de schrik, het ongeloof en het angstige idee dat mensen in mijn huis aan al mijn spullen hebben gezeten. Mijn privacy en vertrouwen zijn geschonden, mijn kinderen voelden zich onveilig. Ik heb een tijdje met mijn twee

kinderen in mijn kamer geslapen en ik ben een periode bang geweest, heel erg bang.

De impact van een inbraak is veel groter dan je denkt. Die spullen, dat regelt de verzekering wel, maar wat mij is afgenomen is mijn veiligheidsgevoel. Tot op de dag van vandaag ben ik bang dat het weer gebeurt. Ik was best nonchalant. Nu zou ik mensen soms wel toe willen schreeuwen: pas nou op, denk goed na, wees voorzichtig en alert.

Wat ik opvallend vind vanuit mijn werk is hoe weinig mensen 1-1-2 bellen als ze iets verdachts zien in de wijk. De politie komt liever een keer teveel dan een keer te weinig.

De inbrekers hebben rustig de tijd genomen; van zolder tot begane grond hebben ze alles overhoop getrokken.

geef inbrekers **geen** kans!



slachtoffer
Marlous Verheul



het verhaal van:

Evert Jansen

-

Acht jaar lang ben ik aan de heroïne en cocaïne geweest.

Dan heb je geld nodig en niemand geeft je geld.

Op het laatst ga je gewoon inbreken.

-

In de meeste huizen is het gemakkelijk binnen komen, vooral met achterdeuren en klepramen. Als een huis donker is, er hangt post in de brievenbus en er staat geen auto weet ik dat er niemand is. Mensen gaan gewoon op vakantie, laten de gordijnen open en gebruiken geen tijdschakelaars.

Als ex-inbreker geef ik nu sinds 2007 inbraakpreventie. Vijf dagen in de week geef ik een presentatie. Van twee tot vijf loop ik dan door de buurt. De meldkamer van de politie weet dat ik daar ben. Ik loop dan door tuinen, kijk in schuren en doe fietsen op slot. De fietsleutel

gooi ik dan door de brievenbus. 's Avonds heb ik de mensen uit de buurt in de zaal. Niemand heeft me gezien, er zijn nul-komma-nul meldingen binnen gekomen bij de meldkamer. Mensen staan niet stil bij inbraak en het naar mekaar opletten is vaak ook niet meer.

Soms hoor ik "Evert, het is bij mij 30 jaar geleden", maar de slachtoffers kunnen het nog vers vertellen, het lijkt alsof het gisteren gebeurd is. Het blijft, het blijft. Ik dacht daar nooit aan toen ik het nog deed.

Mensen, let op elkaar en denk niet 'ach het gebeurt mij niet', het kan jou ook gebeuren en dan piep je wel anders. Wees gewoon goede burens voor mekaar. Samen moeten we het doen.

In de meeste huizen is het gemakkelijk binnen komen, vooral met achterdeuren en klepramen.

het verhaal van:

Titia Clossen

-

Laatst ben ik op bezoek geweest bij een
oudere dame die slachtoffer was geworden
van de zogenaamde 'babbeltruc'.

-

Ze was zo vriendelijk om behulpzaam te zijn, maar achter haar rug om zijn ze naar binnen gegaan. Al haar sieraden zijn gestolen; dierbare, onvervangbare herinneringen voor die mevrouw. Het gevolg is dat ze haar vertrouwen kwijt is; de deur doet ze niet meer open. Een inbraak maakt zoveel kapot. Ik kan er bijna om huilen als ik zoiets hoor.

Inbraak is voor veel mensen nog steeds maar een getal. Als burgemeester weet ik dat het een ingrijpend persoonlijk drama is.

Een televisie is gemakkelijk te vervangen, maar het gevoel van lekker thuiskomen is iets dat de inbreker afpakt van de bewoner.

Als gemeente praten we veel met de mensen. "Ramen en deuren dicht, ogen en oren open" is wat wij graag overbrengen. Zodra er in onze gemeente is ingebroken sturen wij de

omringende buurtbewoners een brief. Het is heel belangrijk dat zij zich niet machteloos voelen, maar het heft in eigen hand nemen. De term 'sociale controle' vonden we vroeger iets benauwends, maar langzaam maar zeker hebben we ontdekt dat het juist iets positiefs is.

Door verdachte situaties te melden aan de politie via 1-1-2, al is het midden in de nacht, wordt de kans om een inbreker te pakken sterk vergroot.

De term 'sociale controle' vonden we vroeger iets benauwends, maar langzaam maar zeker hebben we ontdekt dat het juist iets positiefs is.

geef inbrekers **geen** kans!



burgemeester
Titia Clossen



officier van justitie
Natascha Roos

het verhaal van:

Natascha Roos

-

Als Officier van Justitie zie ik inbrekers op zitting,
als zij terecht staan.

-

Bij het Openbaar Ministerie hebben inbraken een hoge prioriteit, mede vanwege de grote impact op de mensen die het meemaken; mensen worden er heel angstig van.

Daarnaast zijn er, afhankelijk van persoon en omstandigheden, allerlei andere straffen mogelijk.

Als we vermoeden dat er een herhalingsgevaar is terwijl een verdachte van inbraak op zijn proces wacht, zullen we ervoor kiezen de verdachte voor te geleiden, om te voorkomen dat anderen in de tussentijd tot de zitting de dupe worden van diezelfde verdachte.

Tegen bewoners zou ik willen zeggen: weet wat je in huis hebt, zodat als er iets weg is je dat kunt aangeven. Registreer je telefoon, noteer serienummers van goederen, bewaar de bonnen.

We zetten hoog in op vervolging van woninginbraken – bij inbraakzaken proberen we zoveel mogelijk uit de kast te halen. Als je wordt opgepakt voor inbraak en schuldig wordt bevonden, kun je een gevangenisstraf verwachten tot wel negen jaar.

**Weet wat je in huis hebt.
Registreer je telefoon, noteer
serienummers van goederen,
bewaar de bonnen.**

het verhaal van:

Desirée Hoefnagels

-

Een inbraak veroorzaakt een onveilig gevoel
in je eigen huis; iemand is zomaar jouw eigen plekje
binnengedrongen en heeft aan jouw spullen gezeten.

-

In mijn werk bij Slachtofferhulp Nederland zie ik vaak hoe groot de gevolgen van een inbraak kunnen zijn; hele gezinnen lijden er onder. Veel mensen slapen een tijdje slecht, hebben last van een verstoorde concentratie, soms huilt buien.

Kinderen kunnen er, omdat ze zo'n levendige fantasie hebben, behoorlijk angstig van worden en willen bijvoorbeeld weer bij hun ouders in bed slapen. Sommige mensen maken hun hele huis schoon, van boven tot onder, om maar een gevoel van controle terug te krijgen.

Wat we ook vaak horen, vooral vlak nadat het is gebeurd, is dat mensen zo snel mogelijk willen verhuizen. Dat is natuurlijk geen realistische oplossing, maar wel heel begrijpelijk. We geven naast emotionele ondersteuning ook praktische en juridische hulp.

Veel mensen zijn verbaasd over hoe sterk het effect op hun leven is; een basis-gevoel van veiligheid is soms lang weg. De angst dat er nog eens ingebroken wordt blijft misschien lang aanhouden.

Omdat de gevolgen zo groot zijn wordt inbraak als 'high impact' gekenmerkt. Als je nog nooit een inbraak hebt meegemaakt, doe wat je kan om er voor te zorgen dat dat zo blijft.

**Doordat iemand ongevraagd
op jouw plek is geweest,
voelt die plek anders
dan voorheen.**

geef inbrekers **geen** kans!

slachtofferhulp
Desirée Hoefnagels





het verhaal van:

Peter Smit

-

De meest opmerkelijke inbraken waar ik ben geweest zijn die bij gezinnetjes met kinderen.

-

Je staat dan in de slaapkamer van de kinderen die doorzocht is en waarvan de spaarpot is leeggehaald. Dat heeft op mij en mijn collega's veel impact. Je ziet dan dat de ouders zich groot proberen te houden tegenover hun kinderen, maar eigenlijk weten ze ook niet goed wat zij moeten doen. Het maakt mij persoonlijk boos; inbrekers lijken niet te beseffen wat ze veroorzaken. Ik doe dan ook extra mijn best om ze achter gesloten deuren te krijgen.

De politie doet veel aan het voorkomen van inbraken. Met de gemeente zetten we

samenwerkingsprojecten tussen politie, gemeente en bewoners op, zoals 'Waaks'. Burgernet is ook een heel goed initiatief. Ook zijn we onopvallend aanwezig in wijken. Bij een heterdaadsituatie wordt alles uit de kast getrokken, denk bijvoorbeeld aan de inzet van honden of een helicopter.

De bewoner zelf kan inbraak het beste voorkomen. Sommige mensen laten hun woning wel héél gemakkelijk achter. Ook als u even de woning verlaat; doe de deur op slot. Goed hang- en sluitwerk is ook van groot belang. Maak van je woonkamer geen etalage met dure spullen. Zorg ervoor dat het huis er bewoond uitziet.

Opletten in de buurt maakt ook veel verschil; bewoners weten wie er wel en niet in een wijk thuishoren. Als je het niet vertrouwt; bel gerust 1-1-2.

De bewoner zelf kan inbraak het beste voorkomen. Sommige mensen laten hun woning wel héél gemakkelijk achter.

het verhaal van:

Gabriël Jacobs

-

Mensen zijn over het algemeen goed overstuurd als we aankomen. Veel inbraken gebeuren als mensen gewoon thuis zijn en dan ook nog eens liggen te slapen.

-

Daarom heeft inbraak bij de politie een hoge prioriteit. Het 'waarom' er in een huis is ingebroken vinden we erg belangrijk.

Nadat 1-1-2 is gebeld komt de politie. Daarna komt de forensische opsporing om sporenonderzoek te doen. De politie verricht een buurtonderzoek en vraagt aan mensen of ze iets verdachts hebben gezien. We hebben een team gespecialiseerd in het oplossen van inbraken.

Door alle informatie naar één punt te brengen ontstaat er een overzicht van inbraken, daders en dadergroepen.

Binnen 14 dagen nemen we weer contact op om te vragen hoe het gaat, de bewoner op de hoogte te brengen van het verloop van ons onderzoek en te vragen of er nog dingen te binnen zijn geschoten.

Ramen en deuren dicht doen, goed hang- en sluitwerk en geen begroeiing voor de voordeur kan allemaal erg helpen bij de preventie van inbraak. Erg belangrijk is het om met je burensamen te werken; zoek contact met je burensamen en de mensen die je kent.

Door alle informatie naar één punt te brengen ontstaat er een overzicht van inbraken, daders en dadergroepen.